

jackie sleper

# DULCE Y AMARGO: ODE AAN HET MEXICAANSE VOLK

# MEXICO OMARMT

# JACKIE SLEPER

Jackie Sleper, Nederlands beeldend kunstenaar, exposeert sinds maart jl. tot april 2009 in acht verschillende Mexicaanse musea. Sleper raakte op zeer jeugdige leeftijd in de ban van Mexico na het lezen van een boek over Frida Kahlo. In 2005 ontmoette zij tijdens de Biennale van Florence de Mexicaanse kunsthistorica en curator Matty Roca, die, diep onder de indruk van Slepers werk, haar uitnodigde naar Mexico te komen en haar visie op Mexico te verbeelden. In Nederland was de tentoonstelling Dulce y Amargo gedurende twee weken te zien in de Utrechtse Galerie Quintessence. Gabriel Rosenzweig, Minister van de Mexicaanse Ambassade, verrichtte de opening. Kunstcriticus Wim van der Beek schreef: 'De oorspronkelijke beeldtaal die Jackie Sleper het afgelopen decennium ontwikkelde, biedt haar de mogelijkheid om met een fluwelen hamer aan te beuken tegen toestanden die haar gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid tarten. Ze verpakt haar verontwaardiging in feeëriek schoonheid, relativerende humor, oogstrelende metaforen, exotische kleuren en grimmige sprookjes.'

Van 4 september tot 23 oktober is Dulce y Amargo te zien in het Museo Palacio Pedro de Alvarado, Hidalgo del Parral. Eerder vonden tentoonstellingen plaats in achtereenvolgens het Museo de la Cultura Maya (Chetumal), Museo de la Isla de Cozumel (Quintana Roo) en Museo de Arte Moderno de Gómez Palacios (Durango).

Pers en publiek zijn razend enthousiast, getuige de vele lovende recensies en berichten in de Mexicaanse kranten en de grote opkomst tijdens de exposities (zie bijlage 1).

## ALS JUWELEN UITGEWERKTE SCULPTUREN

In november 2007 won Jackie Sleper de eerste prijs van de Biennale van Florence voor haar gehele oeuvre in de categorie Sculpture and Installations. De bekende Amerikaanse kunstrecensent Edward Rubin schreef naar

aanleiding van dit wapenfeit: 'Aanschouw je het werk van Jackie Sleper, dan dringen gedachten aan de Mens, de Natuur en zelfs ook God zich bijna vanzelf aan je op. (...) Uit ieder kunstwerk van Sleper, of het nu een schilderij, een foto of een van haar complexe, als juwelen uitgewerkte sculpturen is, komt, ongeacht het onderwerp – seculier of religieus van aard, landschap of portret – iets gewijds, iets bovenaards naar voren waarin zowel de vergankelijkheid van de schoonheid als de breekbaarheid van het leven tot uitdrukking komt.'



## DEVOCIÓN

MIXED MEDIA 20 X 30 cm

**JACKIE SLEPER IN ROTTERDAM**  
Vanaf 21 september (15.00 uur) toont Galerie Animaux Rotterdam de schilderijen en objecten die Jackie Sleper maakte na haar rondreis door China. Sleper:

'China heeft mij altijd mateloos gefascineerd, vanwege zijn grootsheid, ongrijpbaarheid en heftige geschiedenis. Met mijn gezin heb ik in 2005 een reis door China gemaakt. Ik wilde de grootsheid van het land niet alleen ondergaan, maar ook in beelden vangen. Het resultaat hiervan is tijdens deze tentoonstelling te zien.'

VOOR MEER INFORMATIE EN TALLOZE MOOIE BEELDEN:

[www.jackiesleper.com/persbericht](http://www.jackiesleper.com/persbericht)